

UITNODIGING

BRET-GELIEREN HERDENKT HAAR ONTMIJNERS!

Beste,

Wij nodigen U opnieuw van harte uit op de herdenking van **de vroegtijdige dood van vier Belgische militaire ontmijners, die te Genk tragisch omkwamen op 27 april 1942**. Die dag ontplofte een geallieerde bom ter plaatse Bret-Gelieren, terwijl de slachtoffers ze trachtten te neutraliseren. Eind september 2016 werd op initiatief van mevrouw Juliette Colson, dochter van een van de ontmijners, en heemkundige Marc Bertrands onder grote belangstelling een monument onthuld op het kruispunt van de Sint-Lodewijkstraat en de Reinpadstraat, om de herinnering aan het onfortuinlijke kwartet levendig te houden. Victor Colson, Laurent Brauns, Walthère Leroy en Joseph Jaunasse mogen nooit vergeten worden, want zij offerden hun leven om dat van anderen veiliger te maken.

Op **dinsdag, 25 april aanstaande**, wordt U om **13.30 u.** verwacht en verwelkomd aan **parochiecentrum De Flèketaer, Zagerijstraat 42 (vandaag: Piehpelplein) 3600 Genk**. Te voet stappen wij naar het monument, tweehonderd meter verderop, waar het erbetoon zal ingekleed worden met enkele toespraken, een ingetogen bloemenhulde en de uitvoering van *The Last Post*. De aanwezigen krijgen een gelegenheidsbriefkaart cadeau.

Nadien organiseren wij voor de geïnteresseerden een receptie, taart en koffie in *De Flèketaer*, waarvoor U zich dient in te schrijven **vóór donderdag, 20 april aanstaande**. Dat kan door **5 euro per persoon** te storten op bankrekeningnummer **BE 88 0689 4783 6941** op naam van 'Ontmijners FV, Dopheidestraat 27 3600 GENK', met als mededeling: '*ontmijners*'.

Ter voorbereiding van dit samenzijn zal medeorganisator Marc Bertrands vertellen over de bezetting(en) van het Sint-Jan Berchmanscollege van Genk tussen 1940 en 1944. Alle deelnemers aan dit tweede gedeelte van de herdenking krijgen na afloop in brochurevorm het relaas van de lezing ten geschenke. Brochurevorm? Het is intussen een boek(je) van 50 pagina's geworden!

Wij hopen U op 25 april te kunnen begroeten als ooggetuige van een nostalgisch, emotioneel, weemoedig én terecht (!) erbetoon aan vaderlandse helden.

Hoogachtend,

Juliette, Jan en Jessy Goor-Colson en Marc Bertrands,
initiatiefnemers

ECRU
ERFGOED

